

**Εκδοχή της μειοψηφίας του Δ.Σ. σχετικά με την ανακοίνωση του ΣΕΚΑΠΕ με θέμα:
«Ενημέρωση για την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ ΚΑΠΕ»**

Την περασμένη Πέμπτη 29/5/2014, το ΔΣ του ΚΑΠΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δεν έλαβε καμία απόφαση για τα προγραμματισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα περισσότερα από τα οποία εξαιρετικά επείγοντα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του.

Η αιτιολόγηση που δόθηκε στους εκπροσώπους του ΣΕΚΑΠΕ ήταν ότι μ' αυτή την κίνηση η Διοίκηση απαντά στην κινητοποίηση των εργαζομένων που έλαβε χώρα στο γραφείο του Προέδρου την Δευτέρα 26/5, για απαντήσεις που ζητήθηκαν σχετικά με τις διαδικασίες και την σκοπιμότητα του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου 2012-2013 που ανατέθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με επείγουσες διαδικασίες σε ιδιωτική εταιρεία.

Τόσο η απόφαση για την μη συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όσο και αιτιολόγηση της είναι πραγματικά μια πρωτοφανής κατάσταση για το ΚΑΠΕ. Η Διοίκηση προκειμένου να «τιμωρήσει» μια κινητοποίηση, εκ των πραγμάτων δυσχεραίνει την καθημερινότητα του Κέντρου, ενός Κέντρου ήδη ταλαιπωρημένου από προβλήματα που συνδέονται με την μεγάλη περίοδο έλλειψης διοίκησης που βρέθηκε, αλλά και την απόφαση που πήρε το παρόν νέο ορισθέν ΔΣ για υπαγωγή του Κέντρου στον νόμο 4093, χωρίς κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της υπαγωγής.

Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον ορυμαγδό προβλημάτων, που για να αντιμετωπιστούν απαιτούν σχέδιο, όραμα και αποφάσεις, το ΔΣ του ΚΑΠΕ εξαντλεί, μια ολόκληρη συνεδρίαση προκειμένου να "συνετίσει" τους εργαζόμενους. Τους ίδιους εργαζόμενους οι οποίοι πριν από ένα μήνα και παρότι είδαν τους μισθούς τους να κατακυλώνουν λόγω της υπαγωγής στον Ν. 4093, χωρίς καμία απολύτως νομική τεκμηρίωση και, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Διοίκησης, για ταυτόχρονη νομοθετική ρύθμιση εξισορρόπησης των θεσμικών και λειτουργικών επιπτώσεων, επέλεξαν να αντιδράσουν με τρόπους που δεν ρισκάρουν την συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου!

Ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να δουλεύουν με συνέπεια, παρά τις αρνητικότερες για τους ίδιους εξελίξεις, για την οικονομική, λειτουργική και τεχνική βιωσιμότητα του Κέντρου, το ΔΣ αντί να προβεί σε έναν καλοπροαίρετο διάλογο και να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς τους, δημιουργεί εκ των πραγμάτων εμπόδια στην εργασία τους.

Η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια που συστηματικά ελεγχόμαστε από ευρωπαϊκούς και από εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η διαφάνεια και η νομιμότητα των διαδικασιών είναι αυτονόητες αξίες. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε τον οποιοδήποτε έλεγχο του Κέντρου. Σε μια στιγμή όμως που, για πρώτη φορά στην ιστορία του Κέντρου, η μισθοδοσία μας, δεν καταβάλλεται κανονικά, νομίζουμε είναι αυτονόητο να θέτουμε ερωτήματα σχετικά με την σκοπιμότητα οποιασδήποτε απευθείας εξωτερικής ανάθεσης πρόσθετης διαδικασίας ελέγχου που δεν εμπίπτει στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του. Θεωρούμε ότι σε αντίθετη περίπτωση το ΣΕΚΑΠΕ θα ήταν «ανοιχτό» οποιαδήποτε καλόβουλη ή κακόβουλη κριτική.

Επισημαίνουμε, στο ΔΣ του ΚΑΠΕ τους κινδύνους που εγκυμονούνται από αυτήν την αντίληψη. Ο αντίπαλος δεν είμαστε οι εργαζόμενοι. Εμείς οι εργαζόμενοι κρατήσαμε το Κέντρο ανοιχτό, εμείς με τη δουλειά μας εξασφαλίζουμε του πόρους του, εμείς συντηρούμε καθημερινά το καλό του όνομα μέσα κι έξω από τη χώρα. Αντίπαλος του ΔΣ είναι η αδράνεια να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εμμονή να γίνει

το ΚΑΠΕ άλλος ένας δημόσιος φορέας, χωρίς καν τακτικό προϋπολογισμό. Η μάχη που πρέπει να δώσει η Διοίκηση του Κέντρου δεν είναι με το ΣΕΚΑΠΕ αλλά με τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης προκειμένου να καταλάβουν ότι αν δεν αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης του ΚΑΠΕ, οδηγείται σε διάλυση ένας επιτυχημένος φορέας που συμμετέχει στην ανάπτυξη της χώρας.

Μ. Δαμασιώτης ,Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΚΑΠΕ

Γ. Λινάκης ,Μέλος ΔΣ ΣΕΚΑΠΕ